

Goesting in Santiago de Compostela? Dan is dit jouw moment!

Op reis gaan moet je bij je vrienden nooit verantwoorden. Maar onderneem je een pelgrimstocht, dan krijg je steevast de vraag: waarom?

Trui Colpaert kent het antwoord.



Een eenvoudig antwoord: pelgrimeren roept je even een halt toe. Het haalt je weg uit een dagelijkse routine. Het confronteert je met afstand nemen maar ook dichterbij elkaar en bij jezelf komen. Pelgrimeren is veel meer dan kilometers stappen: het is een camino van teruggevonden vrede, van vriendschap en verwondering, van bewondering en even stilstaan. En elke tocht is een heel verrassende camino naar jezelf.

MEEST ICONISCHE VAN ALLE PELGRIMSTOCHTEN

De moeder van de pelgrimswegen is de Camino de Santiago. De weg die ons van aan de voet van de Pyreneeën naar het verste westelijke punt van het Iberische schiereiland leidt is de Camino Francès. Eeuwenlang al wordt deze weg door duizenden mensen van over de hele wereld bewandeld. Allemaal zijn ze ooit vertrokken van de gedachte: ooit doe ik het! Eens zeg je 'ja' en ga je op weg.

Stappen, ondergaan, genieten, verwondering ervaren én verwondering delen: dit is de essentie van onderweg en pelgrim zijn. Je laat je opnemen in een traditie en ervaring die tijd en plaats overstijgen en ervaart dat 'onderweg zijn' veel belangrijker is dan wat 'aankomen' ooit kan betekenen.

De fysieke inspanning en de spirituele dimensie die van deze tocht een echte pelgrimstocht maken én de rijkdom aan cultuur en natuur die zich dag na dag weer aandienen, garanderen je een unieke ervaring.

JE HAVE EN GOED ACHTERLATEN, JE HUIS VERLATEN EN OP WEG GAAN

Wij trekken de genadeloze Pyreneeën over en genieten van de bijzondere uitzichten, we doorkruisen de Rioja langs wijngaarden en beekjes met hoge rietkragen. Op de hoogvlakte van de Meseta worden we als het ware geselsd door de Spaanse zon. Eens voorbij Leon ontdekken we de 'groene kamers van Galicië' en ervaren we dat loslaten met dit recept echt niet moeilijk is. Aankomen in Santiago is bijzonder, maar voor ons wordt het een halte onderweg. We stappen nog twee dagen verder op de weg tot Finisterre, het middeleeuwse 'einde van de wereld'.

De weg maakt dat je even in een transitzone leeft. Misschien is de weg niet eens zo belangrijk, het onderweg zijn des te meer. Hier stappen, het knisperen van steentjes onder je schoenen, de stilte van een koele kapel, het frisse water van een bron: ze worden geschenken op je weg. Pelgrim zijn kruipt meer dan je wilt toegeven onder je huid en je voelt wat het betekent: stappen met je ziel onder je arm.

Van elke pelgrimstocht maken wij een verrassende en veelzijdige ervaring: zie het als reizen met een 'plus' waarbij een beetje luxe de intensiteit van de beleving niet in de weg staat, zonder afleiding door de praktische kant van de zaak; de omkadering en logistieke zorg nemen wij immers helemaal voor onze rekening. Bovendien is het een leuke ervaring waarin het plezier van samen op tocht gaan een belangrijke factor is. Beleef eindelijk je lang gekoesterde droom om 'ooit' een pelgrimstocht te ondernemen en ontdek wat dit voor jou kan betekenen. ■

In een notendop

- **Periode:** Eerste helft juli 2024
- **Deelnemers:** Minstens 20, maximaal 30.

Voor Markante leden en partner. Goede gezondheid en conditie. Openstaan voor de spirit en de sfeer in de groep is onmisbaar.

• **Programma en inschrijvingsmodaliteiten:**

Trui Colpaert, 0475 95 85 55, trui.colpaert@gmail.com en Marie Jeanne Dewitte, 0472 87 54 73, mjdewitte@skynet.be